

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
D. de Joode **scriba**
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl
A. van der Meijden
A. Ruitenburg **jeugdouderling**
AlexRuitenburg@live.nl

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
J.A. Hobo
G. de Joode

DIAKENEN J.W. Boogert
A.J.W. Boote
R. van Zante

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst
in het kerkelijk centrum

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Hemelvaart

*God vaart op onder gejuich, de Heere vaart op onder bazuïngeschal.
Psalm 47: 6*

In deze psalm is vanouds een voorafschaduwning van de Hemelvaart van Christus gezien. Oud-Testamentisch gezegd maar het eigenlijke feit van Hemelvaart ligt er wel degelijk in verscholen.

God greep zelf in toen Israël ten onder dreigde te gaan omdat het door vreemde machten werd onderdrukt. Hij daalde van de Hemel af En voerde zelf de strijd voor zijn volk. Na de overwinning keerde Hij terug naar Zijn hemels paleis. Onder bazuïngeschal voer Hij op. Zo toonde de Heere Zijn macht en majesteit.

Maar die Majesteit werd evenzeer zichtbaar toen Christus als de Zoon van God neerdaalde op deze aarde en aan het kruis de overwinning bevocht. Toen versloeg Hij de grote tegenstander, de satan. Toen boette Hij de schuld. Toen onttroonde Hij de duivelse machten en verbrak de werken van de boze.

Als Jezus ten hemel vaart is dat het teken, dat Hij overwonnen heeft; dat alle anti-goddelijke machten door Hem zijn tenietgedaan.

Daarom mogen we zingen: "God vaart op onder gejuich". Jezus heeft overwonnen en zal overwinnen.

Alle knie zal zich voor Hem buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is tot eer van God.

Psalmzingt Gode, psalmzingt, psalmzingt onze Koning, psalmzingt, want Jezus is overwinnend opgevaren. Hij is gekroond tot Koning.

Lezen: psalm 47

Uit: Bijbels dagboek "Kracht naar kruis"

KERKDIENSTEN

Zondag 29 mei 2022

09:30 uur: Ds. P. van Duijvenboden, Amersfoort
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Pinksterzendingscollecte GZB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 5 juni 2022 Belijdenis- pinksterdienst

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. P.G.I van den Berg, Asperen
voorbereiding Heilig Avondmaal
1^e collecte: PKN – Kerk in Actie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 12 juni 2022

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom - viering Heilig Avondmaal
15:00 uur: Ds. E. Groot Karsijn - viering Heilig Avondmaal WZCA
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom - dankzegging Heilig Avondmaal
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte Zondagsschool

29 mei: Handelingen 1: 12 – 26
Er zijn weer 12 discipelen
5 juni: Handelingen 2: 1 – 40
De Heilige Geest vervult de discipelen
12 juni: Handelingen 3: 1 10
De discipelen genezen een verlamde man

Kinderoppas:

29 mei: Jacco Ruitenburg
5 juni: Daniëlle van Mourik
12 juni: Annette Blom en Elin Hobo

Schoonmaakrooster

30 t/m 3 juni: Anne en Lijntje van der Weerd

13 t/m 17 juni: Rika van Brakel en Lies de Bruijn

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wel en wee

Eindexamens

De eindexamens 2022 zitten er bijna op. Nu in spanning wachten op de uitslagen! Natuurlijk moesten en moeten we ons best doen, maar in vertrouwen mag je geloven dat God alles ten goede mee laten werken, onafhankelijk van de uitslag van het examen!

Huwelijk

Prachtig nieuws: Rick de Joode en Marieke van Mourik gaan trouwen en hopen op 3 juni 2022 elkaar het jawoord te geven. Op de daglocatie zal ouderling Govert van Bezooijen een gebedsmoment om zegen verzorgen. We wensen het echtpaar deze zegen natuurlijk van harte toe in hun huwelijk. Dat Gods trouw af mag stralen op hun trouw aan elkaar. Het echtpaar woont op de Boutlaan.

Jubileum

Herman Vos en Carin Vos-Bok (Zandsteeg) zijn op 30 mei 25 jaar getrouwd. Dankbare herinneringen en verdrietige momenten lopen in dit jaar sterk door elkaar heen. We wensen hen, samen met het gezin en allen die hen lief zijn, een gezegend jubileum toe. Dat Gods spoor hen in alles vooruit blijft gaan.

Gezondheid

De interne behandeling van Naomi de Fokkert binnen de jeugdpsychiatrie van Karakter in Ede is verlengd. Gelukkig kan Naomi in de weekenden wat langer naar Herwijnen toe.

‘Waar je ook heen gaat
Weet dat altijd iemand voor je klaar staat
Of het goed of soms ontzettend fout gaat
Echt, ik weet er alles van
Dus ik hoop voor heel je leven
Dat je krijgt wat je maar nodig hebt’
(Matthijn Buwalda/Jan Smit)

Naomi ontving al heel veel kaartjes, dat blijft natuurlijk leuk:
Lindenlaan 13, 4171 AC Herwijnen

Bij Nellie Blom-van Wijgerden (Onderweg) werden de vermoedens van kwaadaardige cellen bevestigd. Helaas kunnen eerder aangekondigde behandelingen toch nog niet starten, omdat er eerst nog aanvullende onderzoeken nodig zijn. Over ongeveer twee weken zijn de uitslagen en mogelijke vervolgbehandelingen daarvan bekend.

De uitslagen voor Petra Hobo-Werner (Meerenburg) waren voor haar en haar geliefden heftig. Er zijn uitzaaiingen in de botten geconstateerd. Er zijn nog onderzoeken gaande en vervolgens zullen er behandelingen gestart worden, die levensverlengend van karakter zijn.

Truus van Cronenberg-van Rossum (Meerenburg) verblijft al enige tijd in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem vanwege een dubbele longontsteking. Het herstel gaat nog erg langzaam.

Intense weken voor de familie Vos (Berkenlaan). Cees Vos is verhuisd naar afdeling de Peerengarde (woon- en zorgcentrum Avondlicht). Zijn vrouw Nel verblijft na een korte ziekenhuisopname in De Wittenberg in Haften.

Alle genoemden en alle niet bij naam genoemden in behandelingen, ziekte of moeilijke tijden bidden we kracht toe met een Pinkstergebed van kerkvader Aurelius Augustinus:

‘Neem nu, Geest, liefdevolle Trooster van wie bedroefd zijn,
neem nu met macht uw intrek diep in mijn hart,
woon in de donkere hoeken van mijn verzwakte huis en verblijd het met
Uw stralend licht’

Verlies

Wat kan er veel gebeuren tussen twee edities van het kerkblad. Op 4 mei brachten we Mattie Overheul naar haar laatste rustplaats. Corine en Arjan, Jurgen en Maureen verloren (schoon)moeder en oma. Het ouderlijk huis aan de Nieuwe Steeg is in anderhalf jaar weggefallen. In de verdrietige tijden wensen we hen de troost toe dat we vanuit het Evangelie voorbij de grenzen van de dood kunnen zien.

‘Dankbaar voor tien mooie weken, blij dat we mooie herinneringen konden maken, verdrietig omdat we Daan gaan missen, getroost in het vertrouwen dat hij bij God mag zijn,’ melden Walter en Maria, Thijs, Sanne en Lisa (Laarweg) op het bericht van overlijden van Daan.

Wonderlijk was het dat hij na zijn geboorte thuis op de Laarweg mocht komen en dat hij begin april zelfs gedoopt werd. Op 6 mei 2022 nam de Here echter Daan tot zich. We wisten dat Daan hier slechts kort zou zijn, maar het blijft moeilijk om los te laten als er zoveel liefde is gegroeid. We bidden om het geloof dat God nu goed voor Daan zorgt. Om geloof als een kind: of wij dan leven of sterven, we zijn van de Heere.

Na een hersenbloeding werd Jurrie Overheul opgenomen en behandeld in het ziekenhuis in Nieuwegein. Toch overleed hij op zaterdag 21 mei. Hij werd geboren op 10 april 1947 en gedoopt met de naam Jurriën. De begrafenis heeft plaats komende zaterdag, 28 mei. Voorafgaand daaraan wordt in de kerk een afscheidsdienst gehouden, aanvang 10.30 uur. De dienst is te volgen via de kerkradio en via het YouTube-kanaal van de kerk.

Er is gelegenheid tot condoleren komende vrijdagavond, van 19.00 tot 20.00 uur in Rouwcentrum Lingewaal aan de Schoutensteeg. Zijn vrouw Hennie blijft alleen achter in de Berkenlaan. Dat de Here haar, het gezin en allen rondom hen niet alleen laat in het gemis.

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem



Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235
4143 EN Leerdam

Gemis

Wij herinneren hem
Zoals hij was
Heel gewoon, heel bijzonder!

Verdrietig zijn wij allen om het verlies van Jurrie.

Elke drie weken kwamen wij bij elkaar om het kerkblad te maken, een kop koffie, iets lekkers erbij en een gezellig praatje. Helaas door corona is het allemaal anders gelopen.

Wij wensen Hennie, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte om dit zware verlies te dragen.

Cor en Anna de Joode
Henk van Mourik
Bertha de Jongh
Koos (in herinnering) en Riekje de Fokkert
Andries en Joja van Horssen

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl



Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?



Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?



We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?



Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?



Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

UIT DE GEMEENTE

Bij de diensten

Hemelvaartsdag

De inhuldiging van de Here Jezus als eeuwige Koning vieren we op Hemelvaartsdag met Psalm 21. Welkom om dit mee te vieren!

Belijdenisdienst

Op de eerste Pinksterdag zullen drie broeders en zusters voor God en Zijn gemeente hun geloof belijden, namelijk:

- Anne van der Weerd (Molenkamp 1)
- Lijntje Elizabeth van der Weerd-Blom (Molenkamp 1)
- Frans Christiaan van Os (Dutry van Haeftenstraat 26, Haafthen)

We wensen de belijdeniscatechisanten een vreugdevolle voorbereiding toe en hopen op een Geestrijke dienst op 5 juni.

Heilig Avondmaal

'Het brood komt niet uit de CD-speler', zei een wijze oude in mijn vorige gemeente eens. Ze vond het verschrikkelijk om niet meer naar de kerk te kunnen, zeker het Heilig Avondmaal miste ze. Diensten werden in deze gemeente al jaren in beeld uitgezonden, toch was het niet meer dan een noodoplossing voor haar.

Wat is het een zegen als wij naar de kerk kunnen, zeker na alle beperkingen. Op 12 juni kunnen we weer deelnemen aan de Maaltijd of het van dichtbij meebeleven. We zullen het deze keer nog op de wijze vieren, zoals in de afgelopen tijd gebruikelijk was. Om zo dicht mogelijk bij de pre-coronawijze te komen, moeten nog enige aanpassingen worden verricht. Dat doen we een volgende keer liever in één keer goed.

Het doel voor de avondmaal collecte 12 juni is Red een Kind.

Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is niet te verteren! Daarom komen wij in actie. Wij geloven namelijk dat we samen het verschil kunnen maken voor kinderen in armoede. En wat blijkt? Onze duurzame werkwijze werkt, het resultaat van onze aanpak is dat kinderen letterlijk 'groeien' uit de armoede. We kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat wij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in onze aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien. Meer informatie: www.redeenkind.nl

Basisdienst

De afgelopen Basisdiensten hebben vermoedelijk veel van ons denkvermogen gevraagd. Helemaal niet erg, want een levende gemeente behoort een lerende gemeente te zijn. De komende keren zullen de vragen meer met ons persoonlijk geloofsleven te maken hebben. Allereerst in de avonddienst op 29 mei als vraag 24, 27 en 37 van de *Gewone Catechismus* behandeld worden:

24 Waarom noem je God jouw Vader?

Omdat de Vader van Jezus Christus, die door zijn machtig Woord licht, land en lucht, ja, al het leven, groot en klein, geschapen heeft, dankzij Jezus Christus ook mijn Vader is.

27 Wat voor Vader is God voor jou?

Door Jezus' dood en opstanding bevrijdt Hij mij uit de greep van het kwaad en neemt Hij mij aan als zijn kind. Met zijn Geest is Hij bij mij om voor mij te zorgen en voedt Hij mij op om mens te zijn.

37 Hoe spreek je God dan aan?

'Onze Vader die in de hemelen zijt.' Daarmee zeggen wij: U bent de Schepper, de Bron van al het leven. Jezus noemde U Vader, toen Hij in zijn lijden de weg van gehoorzaamheid ging, aan zijn kruis bad om vergeving voor zijn vijanden en zichzelf in zijn sterven aan U toevertrouwde. Zo roepen wij door de kracht van uw Geest tot U vanaf de aarde, in een wereld vol onrecht, in tijden van angst.

En vervolgens met de dankzegging op 12 juni vraag 98, omdat deze prachtig past bij het Pinksteravondmaal:

98 Hoe raakt het avondmaal aan je gewone, dagelijks leven?

Door het avondmaal staat heel mijn leven in het hoopvolle perspectief van Jezus' komst en gaat er een andere wind waaien in mijn leven: die van Gods Geest. Doordat ik van de verzoening leef, zoek ik de vrede met alle mensen.

Vijftigdagentijd

De laatste jaren doet de term Vijftigdagentijd opgang. Na de inkeer en soberheid van de Veertigdagentijd zijn de vijftig dagen naar Pinksteren toe, dagen van vruchtdragen. Na het minderen, juist vermeerderen in uitdelen. Het is overigens geen nieuwerwetse hype, maar een terugkeer naar de oudste wortels. Pinksteren betekent niet voor niets 'De Vijftigste'. Ik kwam daarover een mooi nieuw verschenen (dag)boek tegen: In het Spoor van de Geest, geschreven door dr. Gerrit Vreugdenhil. Met dit boekje als een bron van inzicht, gaan we in de ochtenddiensten, waarin de eigen predikant voorgeaat, vanuit Christus' opstanding toeleven naar de komst van de Geest van Jezus.

Afwezigheid predikant vanwege nascholing

Er zitten al een aantal mooie dagen in Doorn op. In de week 30 mei-3 juni is de laatste ronde van het scholingscluster. In onze gemeente is veel voorgevallen in de afgelopen weken, daardoor heb ik in de bijbehorende thuisopdrachten achterstand. Ook in de week van 6-10 juni zal ik daarom slechts voornamelijk bij noodgevallen in kunnen springen. Per mobiele telefoon of app ben ik daarvoor te bereiken.

Consulentschap

Enige maanden geleden heb ik gemeld dat ik als consulent het beroepingswerk van de Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen mocht begeleiden. Inmiddels heeft ds. Christiaan Buitink uit Klaaswaal het uitgebrachte beroep aangenomen. Het was mooi om mee te denken, maar het is nu nog veel mooier dat er binnenkort weer een nieuwe predikant in onze regio bijkomt.

Financiële bijdrage voor kerkblad en kerkapp

In dit kerkblad treft u een inlegvel aan, waarmee we u vragen een bijdrage over te maken voor de kosten die zijn verbonden aan het maken en verspreiden van het kerkblad en voor de kosten die zijn verbonden aan de kerkapp. De gegevens staan op het inlegvel; voor het eerst kunt u ook gebruikmaken van een QR-code, die eveneens op het inlegvel staat. Dus leg het vel bij de rest van wat u administratief nog moet regelen en het komt vast goed.

U kunt uw bijdrage ook overmaken via banknummer:

NL82 RABO 03280 24643

ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen

inz. Kerkblad/Kerkapp

Hartelijk bedankt alvast!

Uitje Follow Me (12-16)



Op zaterdag 4 juni sluiten we met de tieners het Follow Me-seizoen af. We vertrekken om 14:00 uur met de fiets op de hoek van de Zandsteeg/Achterweg en gaan we naar iets moois/nuttigs/leuks. We zijn rond 19:00 weer terug. We hebben dan het avondeten al verorberd. Tot dan!

Vakantie-bijbel-spel-week 2022

De voorbereidingen voor de vakantie-bijbel-spel-week zijn weer begonnen!

Zet 16 en 17 augustus maar vast in je agenda, want het beloven weer 2 heel gave dagen te worden. Het thema dit jaar is: Alles andersom!

Wat we precies gaan doen blijft natuurlijk nog even een verrassing, maar je hebt in ieder geval een hamer nodig!

Uiteraard kunnen we ook de hulp van ouders, opa's en oma's, broers en zussen weer goed gebruiken. Vooral handige mannen zijn dit jaar meer dan welkom! Vanaf 1 juli kunt u zich hiervoor aanmelden via www.vbswherwijnen.nl

Binnenkort volgt meer informatie! Volgt u VBSW Herwijnen al op facebook?

Met vriendelijke groeten,

Stuurgroep Vakantie-Bijbel-Spel-Week

Corline de Fockert, Monique Hobo, Orienne Kuijntjes, Nelleke Molenaar, Rike van Noord, Netty Pippel en Leny Slingerland



Jarigen

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
31-05	H. van der Meijden	85	Geerstraat
02-06	W.M. van Arendonk	86	Mert
14-06	H.A. Zoon- den Drijver	88	Biermanlaan

KerkApp: hulp nodig?

Een groeiende groep gemeenteleden heeft de weg gevonden naar de KerkApp van Donkey Mobile. Aarzelt u nog? Probeer het gewoon eens, bevat het niet dan kunt u altijd weer uit de app gaan, dat is geen enkel punt. De informatie over de app is terug te vinden op www.hervormdherwijnen.nl

De gegevens van het A-team (het App-hulpteam):

apphulphervormdherwijnen@gmail.com

Bellen of een bericht sturen kan ook:

Leontien van Arkel, 06-48425158

Amanda de Bruin, 0418-582153

Oud papier inleveren

Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 3139 2864).

VERANTWOORDING

Collecten

1 mei	1 ^e collecte	€	121,00	SOS Kinderdorpen
	2 ^e collecte	€	101,50	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	110,15	Pastoraat en prediking
8 mei	1 ^e collecte	€	129,90	St. Kimon
	2 ^e collecte	€	111,30	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	146,25	Pastoraat en prediking

Kerkrentmeesters: per bank ontvangen een bedrag van € 230,00

Ontvangen via:

Ds Roseboom een bedrag van € 20,00 + € 50,00 voor de kerk.

Tevens een bedrag van € 80,00 voor kerk/ diaconie/ uitgang/ zending.

Ouderling kerkrentmeester Hobo een bedrag van € 20,00 nagekomen gift voor Actie Kerkbalans.

Niek van Velzen € 10,00 voor de bloemengroet

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Collectes

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
- ◆ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
- ◆ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; s.v.p. voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).

voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

- ◆ een gift overmaken via de KerkApp kan ook; hierbij de link en de QR code:

<https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let daarbij wel op: een individuele transactie via de website kost 29 cent

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, **www.nhkherwijnen.nl**

Zaterdag 4 juni 14.00 uur uitje Follow Me (12-16)

Dinsdag 16 augustus Vakantie-bijbel-spelweek

Vrijdag 21 oktober Online Draai avond

UIT DE PASTORIE

Dijkpraat

Nu ik predikant ben in de buurt van het gebied waar ik opgegroeid ben, word ik soms hardhandig geconfronteerd met mijn verleden. Bij het handenschudden na een dienst zei onlangs iemand: "Ik heb van jou altijd onthouden dat je op het verjaardagsfeestje van onze dochter zei: 'Mijn vader hoort zichzelf graag praten, daarom is hij dominee geworden'. Daar hebben wij altijd zo om gelachen!"

Ik ben nu al benieuwd wat Boaz straks op verjaardagsfeestjes allemaal gaat zeggen.

Ds. Wilhelm Roseboom



VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 13 juni 2022 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel
Molenkamp 7

Volgende inleverdata zijn:

13 juni	voor 3 weken
4 juli	<u>voor 8 weken</u>
29 aug	voor 3 weken
19 sept.	voor 3 weken
10 okt.	voor 3 weken

31 okt.	voor 3 weken
21 nov.	voor 3 weken
12 dec.	<u>voor 4 weken</u>
<u>2023</u>	
9 jan	voor 3 weken

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 3 weken
- REDACTIELEDEN** Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 842576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel
- KERKDIENT OP USB** Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl
- COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00